

Easternijtsjerk-Nes-Wierum

Zondag 24 mei

St. Cecilia

09:30 uur: Ds. G. van Wieren

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Bloemenbezorger: E. Blom – Spriensma

Koster: Marten Meinema tel 242232 /06-20188110

Zondag 31 mei

Mariatsjerke Wierum

09:30 uur: Ds. G. van Wieren

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Bloemenbezorger: F. Torensma-Rispens

Koster: Antsje Kuiper tel 06-20188110/ 06-41758821

Bij de diensten

Uitzending kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op Oosternijkerk).

Kerkauto

Wie geen vervoer naar de kerk heeft en toch graag de kerkdienst wil bezoeken, kan de kerkauto aanvragen. Dit kan tot zaterdagavond 19.00 uur bij Margreet Schroor (06-36217957, Easternijtsjerk) en Sica Torensma (06-13161744, Nes en Wierum).

Diaconiecollecte 24 mei: Cuba

Gaarkeukens met hulp van jongeren.

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden.

Zo woont de 83 - jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68 - jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.

Pinksteren

Zondag 24 mei is het Eerste Pinksterdag. Met Pinksteren staan we stil bij de uitstorting van de heilige Geest. De komst van de heilige Geest is de vervulling van de belofte van Jezus aan zijn leerlingen dat hij hen niet als wezen zou achterlaten. Met andere woorden, door de Geest blijft Jezus bij zijn leerlingen, tot op de dag van vandaag. Aan deze dienst zal worden meegewerkt door een combo van blazers.

Dienst in Wierum

Zondag 31 mei houden we onze eredienst in de Mariatsjerke te Wierum. Daar is geen beamer, dus graag een liedboek meenemen.

Bloemengroet

Zondag 3 mei zijn de bloemen als groet van de gemeentes gebracht naar Tieteke Faber-Feenstra, Foeke Sjoersstrjitte 4 (Easterijtsjerk) en naar Harmen Eelkema, De Kamp 11 (Nes).

Zondag 10 mei zijn de bloemen als groet van de gemeentes gebracht naar Geertje Postmus-Kooistra, Ropsterwei 2 (Easterijtsjerk) en naar Wybren Eelkema, De Skûle (Mitslawier).

Zondag 17 mei zijn de bloemen als groet van de gemeentes gebracht naar de fam. de Vries-Dijkstra, Langgrousterwei 35 (Easternijtsjerk) en naar de fam. Fokker-Eelkema, Nijewei 7 (Nes).

Pastoraat

Verjaardagen

De komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

- woensdag 28 mei, A. Eelkema-Pol, Van Kleffensstraat 28, 9101CM Dokkum
- donderdag 29 mei, W. Boltjes-Hiemstra, Thomas Jellesstrjitte 13, 9141VB, Wierum
- maandag 1 juni Alberdina Meinsma-Sijtsma, Doktersfiif 6,
- woensdag 3 juni, Anne Kingma, Lou Sânen 10.

Wij feliciteren jullie van harte met deze bijzondere dag en bidden Gods zegen over het nieuwe jaar.

Vooruitblik

- Zondag 7 juni hopen we een fryske tsjinst te houden.
- Zondag 14 juni hopen we het heilig Avondmaal te vieren.

Dankbetuiging

Na het overlijden van Marijke Braaksma Berga mochten wij ons gedragen voelen door onvoorspelbaar veel medeleven vanuit ons dorp en omgeving.

Hartelijk dank voor al die hartverwarmende aandacht. Het heeft ons goed gedaan.

Met vriendelijke groet,

Marijke haar familie

Lieve mensen,

Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen op onze 50-jarige trouwdag.

Hielke en Trienke Braaksma

Zending over grenzen



De actie van Zending over grenzen welke werd gehouden van 7 - 11 april was een groot succes. Deze actie werd landelijk gehouden, van Friesland tot Zeeland en er deden 13 plaatsen aan mee. De opbrengst was boven verwachting.

We hebben vele dozen kunnen vullen, deze zijn 5 mei opgehaald door de stichting.

We zijn blij dat we Zending over grenzen, mede door uw vele giften, konden helpen.

Namens de stichting en de diaconie: BEDANKT.



In memoriam Gatske van der Zee - Meinema.

Gatske van der Zee overleed op 29 april j.l. in het bijzijn van haar kinderen. 6 mei j.l. hebben we haar ter aarde besteld. Na een dankdienst vanuit de Mariatsjerke in Wierum. De liturgie en de dienst hadden we al een tijdje geleden samen opgesteld. Haar getuigenis van haar Heer en Heiland moest gezongen en gehoord worden. Ruim 98 jaren mocht zij bij ons zijn. Ze was tot het laatste toe een eenvoudige gelovige vrouw. Je mag wel zeggen een kind van God. En steeds weer was er dat verlangen naar haar Heer en Heiland. Haar man Jelle overleed in december 1979 waardoor ze ruim 46 jaar alleen verder moest. Maar ondanks dat had ze een leven van blijdschap en van verdriet, maar vooral van hoop! Want ondanks twijfel, bleef ze hopen op haar Heer en Heiland, Jezus Christus. De Heer is mijn herder! Zonder twijfel! Mij ontbreekt niets. Nou ja, niets?! 46 jaar alleen! Maar Gatske zag het vanuit de Bijbel: de Here is mijn Herder dus ik ontbreek ook niet bij de Here. Ze vroeg: als het zover is wil je dan preken over psalm 42. Ik vroeg waarom dan. Wel: dat is mijn enige houvast, was het antwoord. Dat testament wil ik nalaten aan mijn kinderen, klein- en achterklein-kinderen. Met heel haar hart verlangde ze naar haar Heer en Heiland. En dat was niet een oppervlakkig geloof, maar een diep verlangen. Zij verlangde niet alleen naar Gods zegeningen, maar zeker naar God Zelf! Dat geloof kijkt verder dan de huidige omstandigheden. Daar kunnen ook wij ons aan vasthouden. Dat alles klinkt op de achtergrond van het overwinningswoord mee: Want Hij Die ons de overwinning heeft gegeven zegt in Zijn Woord: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is zij gestorven, en eenieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Hoe? Door Gods Heilige Geest. Ja, Hij weer, o als wij Hem niet hadden. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Als het moeilijk wordt weet het: Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. Na het zingen van het lied van de lichtstad met de paar'len poorten en daar zal ik mijn Heer ontmoeten, kwam het zingen van opnieuw een lievelingslied: ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis. Daarmee werd Gatske uitgeleide gedaan door haar kinderen. Aan het graf spraken we de woorden van troost en liefde. Rusten mag dit leven in de trouw van onze God, wachten mag het op de grote Dag, dat de Heer weer terugkomt met bazuingeschal. Maar wij hoeven niet onwetend te zijn ten aanzien van haar die nu gestorven is, opdat wij niet bedroefd zijn zoals de anderen, die geen hoop hebben. Na het gezamenlijk Onze Vader mochten we onder de Zegen van God en met het getuigenis van Gatske van der Zee verder gaan met het leven dat de Here ons heeft gegeven. J.C. Trox.

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:
 voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en
 voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten

Nes-Wierum

Diaconie: NL33RABO03461.34.455
 Kerk: NL23RABO03461.06.796

Moandeipraat(sje)

Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshûs te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom.

Hartelijke groet,

Geert van Wieren

www.domineegeert.nl

Inleveren kopij

De volgende Geandewei verschijnt 5 juni.

U kunt de kopij inleveren t/m zaterdag 30 mei bij Froukje Braaksma, Nijbuorren 14 (tel. 242023) of mailen naar: pgoosternijkerk@geandewei.nl / scriba@pgneswierum.nl